

Dordrecht, augustus 2018

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,

Na het overlijden van Joop Rieff, de initiatiefnemer van onze stichting, lag de eerste prioriteit van het stichtingsbestuur bij het reilen en zeilen van het kindertehuis. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u toegezegd u hier meer over te informeren. Een vertegenwoordiging van het stichtingsbestuur is begin juli afgereisd naar het kindertehuis. In deze nieuwsbrief doen wij verslag. Het bezoek heeft ons ervan doen overtuigen dat het kindertehuis op verantwoorde wijze kan worden voortgezet. Dat is fantastisch nieuws. Ook gaan wij in op wederom verdrietig nieuws rondom het kindertehuis. Aan het einde van deze nieuwsbrief blikken wij terug op de manier waarop Joop in Thailand is herdacht.

Verdriet, maar voortgang

Bij het kindertehuis troffen wij verdriet aan vanwege het wegvallen van Joop, maar tegelijkertijd ook een geoliede machine die doordraait. Huisvader Jee heeft de dagelijkse leiding over het tehuis, zorgt ervoor dat de kinderen kunnen genieten van gezond eten en drinken en geldt daarnaast als aanspreekpunt voor instanties, zoals scholen. Duidelijk merkbaar is dat de kinderen respect hebben voor huisvader Jee. De kinderen zijn gedisciplineerd, doen zelfstandig hun klusjes, gaan op tijd naar school en maken dagelijks op vaste tijdstippen hun huiswerk. In hun vrije tijd wordt er veel gevoetbald en gebruik gemaakt van de tafeltennistafel, veelal met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt.



Foto links: de kinderen genieten van de uit Nederland afkomstige stroopwafels.

Foto rechts: het onlangs vernieuwde uithangbord van het kindertehuis.





Foto links: de kinderen doen trouw hun huiswerk. Foto rechts: van de (in het verleden gesponsorde) tafeltennistafel wordt nog steeds veel gebruikgemaakt.



Foto's boven: de kinderen gaan vier van de vijf dagen in uniform naar school.



Foto 1: Jee in gesprek met een lerares die het kindertehuis bezoekt. Foto 2: Jee bereidt samen met één van de kinderen (Wee) het avondeten voor.

Joop was uiteraard van grote betekenis voor het kindertehuis. Hij ondersteunde huisvader Jee in veel zaken. Jee praat tijdens ons bezoek veel over Joop. Over de goede herinneringen die hij heeft aan Joop en over meer praktische adviezen, zoals hoe je het goedkoopst boodschappen doet ("let op de aanbiedingen!").

Ondersteuning huisvader Jee

Weliswaar was ook kort na het overlijden van Joop de organisatie van het kindertehuis op orde, maar nu huisvader Jee er alleen voor is komen te staan was ons verblijf in Thailand vooral gericht op het vinden van passende ondersteuning op lange termijn en een alternatief op leidinggevend niveau. Er kunnen zich immers bijzondere omstandigheden voordoen waardoor Jee, al dan niet tijdelijk, niet voor de kinderen zou kunnen zorgen. Zoals iedereen kan immers ook Jee bijvoorbeeld in een ziekenhuis terecht komen. Wij hopen uiteraard dat dit niet gebeurt, maar vanwege het belang van de kinderen, is het hebben van een alternatief scenario essentieel.

Er zijn in dit verband gesprekken geweest met Chatchai en Weerayut. Chatchai en Weerayut hebben beiden in het kindertehuis gewoond en zijn allebei 25 jaar oud. Na hun verblijf in het kindertehuis zijn zij, gesteund door onze stichting, gaan studeren. Chatchai volgde een technische opleiding en werkt nu bij een airconditioning bedrijf. Weerayut volgde een agrarische opleiding en is nu trotse bezitter van een groot rijstveld.

Weerayut heeft ook 5 jaar gewerkt in een kindertehuis in San Pa Ton (vlakbij Chiang Mai) en heeft dus veel ervaring in het werken in een kindertehuis. Weerayut en Chatchai komen beiden oorspronkelijk uit hetzelfde dorp, waar ook een aantal andere kinderen uit ons kindertehuis vandaan komt. Het is een Lisu dorp in de bergen van Wiang Hang, dicht tegen de grens met Myanmar, zo'n 4 uur rijden vanaf het kindertehuis. Zowel Weerayut als Chatchai hebben grote affiniteit met het 'kindertehuis van Joop'. Joop heeft zich lange tijd ontfermd over deze jongens, reeds in eerdere kindertehuizen, dus voordat ons kindertehuis in 2008 werd opgericht. Chatchai woont en werkt nu in Chiang Mai en bezoekt nog wekelijks ons kindertehuis en verricht daar dan zo nodig wat klusjes. Weerayut komt wat minder langs, omdat hij wat verder weg woont (in Wiang Hang).



Foto 1: Chatchai, die zojuist nieuwe ventilatoren heeft opgehangen in het slaapvertrek van de jongens. De oude ventilatoren waren aan vervanging toe. Joop zou dit bij terugkomst nog regelen, maar helaas is dat er niet meer van gekomen. Foto 2: een trotse Weerayut op zijn rijstveld.

Over hun inzet hebben wij met Chatchai en Weerayut goede afspraken kunnen maken. Hiervoor zijn wij onder meer speciaal naar het dorp van Weerayut afgereisd. Zij hebben ook aangegeven in te willen springen indien Jee een dag of een aantal dagen vrij wil nemen. Een goed uitgeruste huisvader is

immers een voorwaarde om goed voor de kinderen te kunnen zorgen. Bovendien zal Chatchai, ter ondersteuning van Jee, het kindertehuis wekelijks blijven bezoeken.

Ook hebben wij een goed gesprek gehad met Koong, de buurvrouw van het kindertehuis. Koong voelt zich betrokken bij het kindertehuis en heeft aangegeven mee te willen denken in voorkomende vragen van Jee. Ook hebben wij een aantal keren gesproken met John en Paleena, de oude (privé) burens van Joop. Zij wonen op ongeveer een uur rijden van het kindertehuis. Ook zij zijn bereid Jee in bepaalde zaken te ondersteunen. Uiteraard beschikken Jee, Chatchai, Wheerayut, Koong, John en Paleena over elkaars contactgegevens.

Wij zijn erg blij dat wij deze afspraken hebben kunnen maken. Hierdoor is het kindertehuis ook op lange termijn verzekerd van een betrouwbaar organisatorisch kader.

Communicatie naar Nederland

Joop informeerde ons vanuit Thailand regelmatig over de ontwikkelingen van het kindertehuis. Ook verzorgde Joop de financiële administratie van het tehuis. Met zijn overlijden is dit weggevallen.

Over de communicatie vanuit Thailand naar het Nederlandse stichtingsbestuur hebben wij tijdens ons bezoek daarentegen eveneens goede afspraken kunnen maken. Ten eerste hebben wij goed contact met huisvader Jee. Wekelijks, soms dagelijks spreken wij met Jee. Jee houdt ons goed op de hoogte over het wel en wee van de kinderen. Maar ook de buurvrouw van het kindertehuis, Koong en de oude burens van Joop, Paleena en John, hebben aangegeven een rol te willen spelen in de communicatie richting het Nederlandse stichtingsbestuur. Paleena spreekt zowel Thais als Engels. John is Nederlander. Zo bezien kan John, via Paleena, prima als tolk fungeren op het moment dat zich iets bijzonders voordoet.

Wat de financiële administratie betreft heeft Jee deze al aan aantal jaren zelf verzorgd volgens een met de stichting afgesproken format. Jee stuurde de administratie maandelijks naar Joop, die de overzichten vervolgens weer naar het bestuur stuurde. Met Jee zijn nu goede afspraken gemaakt over de manier waarop de financiële administratie wordt gecommuniceerd richting het stichtingsbestuur. Hierdoor is verzekerd dat wij ook op financieel gebied regelmatig en volledig geïnformeerd blijven en een goede controle blijven houden op de uitgaven.



**Foto links:
buurvrouw Koong.**

**Foto rechts:
huisvader Jee
die zijn
dagelijkse
administratie
bijwerkt.**



Opnieuw een triest bericht

Helaas werden wij tijdens ons verblijf opnieuw geconfronteerd met enorm triest nieuws. Halverwege ons verblijf hoorden wij dat Chaya, een jongen die lange tijd in ons kindertehuis heeft gewoond en ook



als student door ons werd gesteund, ernstig ziek was geraakt door vergiftiging tijdens zijn werk. Over de precieze omstandigheden waaronder de vergiftiging plaats heeft kunnen vinden is nog veel onduidelijkheid. Eén dag voor ons vertrek bereikte ons het nieuws dat Chaya het niet heeft kunnen redden en - na een kort ziekenhuisverblijf - in zijn eigen dorp Mae Jum Saam is overleden.

Chaya is 21 jaar oud geworden. Het overlijden van Chaya was voor de kinderen in ons tehuis extra emotioneel omdat het zusje van Chaya nu in het kindertehuis verblijft, ook zijn oudere zus woonde bij ons. De volgende morgen hebben wij bij het ontbijt stil gestaan bij zijn overlijden. Veel bezoekers van het kindertehuis zullen Chaya herinneren als een vrolijke en vriendelijke jongen. Wij wensen de familie en vrienden van Chaya veel sterkte met dit verlies.

Links op de foto staat Chaya tijdens het kerstfeest in het kindertehuis eind december 2012. Onder meer was er karaoke, waaraan Chaya vol enthousiasme meedeed.

Stateloosheid

Eerder in deze nieuwsbrief noemden wij al de naam Weerayut, één van de oud-bewoners van het kindertehuis die huisvader Jee de komende tijd zullen ondersteunen. Weerayut heeft geen Thaise nationaliteit, net als enkele andere kinderen en oud-studenten. Toen hij geboren werd hebben zijn ouders hem namelijk niet laten registreren bij de Thaise regering. Zijn ouders zijn vervolgens op jonge leeftijd allebei overleden. Op zijn 6^e jaar was Weerayut wees en is vervolgens opgegroeid bij een ander Lisu-gezin, namelijk dat van Chatchai. Hij heeft door het ontbreken van een officiële Thaise status aanzienlijk beperktere rechten dan de 'gewone' Thai, in het bijzonder als het gaat om de mogelijkheden om te reizen en bepaalde aankopen te doen. Dit, in tegenstelling tot zijn jongere broer, die geadopteerd werd door een Thais gezin en daardoor de Thaise nationaliteit heeft gekregen. Enige tijd geleden zijn wij onderzoek gaan doen naar de voorwaarden om de Thaise nationaliteit te bemachtigen. Het is een complexe juridische materie. Het zal waarschijnlijk nog lange tijd duren, voordat wij hier duidelijkheid over zullen hebben.

Afscheid Joop

In overleg met de familie van Joop hebben wij de as van Joop meegenomen naar Thailand om die daar te verstrooien. Alle kinderen van het tehuis wilden hierbij aanwezig zijn. Ook verschillende oud-studenten, waaronder Chatchai en Weerayut, alsmede de oude burens van Joop, John en Paleena, waren voor het verstrooien van de as naar het tehuis gekomen. Tegen het einde van de middag zochten we een prachtige, rustige plek op nabij de rivier de Ping, vlakbij het kindertehuis. Daar hebben we met z'n allen de as van Joop toevertrouwd aan het stromende Thaise water. Het was een emotionele, maar mooie herdenking. Na terugkomst bij het kindertehuis was er een barbecue voor alle aanwezigen. Joop blijft stromen door Thailand en het werk kan doorgaan!



Foto 1: de plek waar de as van Joop is verstrooid. Foto 2: de barbecue.

Tenslotte

Door de afspraken die wij hebben gemaakt met de huisvader, de twee oud-studenten, de buurvrouw van het kindertehuis en de oude burens van Joop over de voortzetting van het kindertehuis en over de communicatie richting het Nederlandse bestuur zijn wij ervan overtuigd dat het kindertehuis op verantwoorde wijze voortgezet kan worden. Wij hopen dat u ons blijft steunen. Namens de kinderen danken wij u in ieder geval voor de nu tot nu toe gegeven support en interesse!

