



Chiang mai, april 2017

Diploma's

In maart hebben maar liefst 7 jongeren hun diploma gehaald.

Allereerst Tsjirapa. Zij komt uit Mae tung Saam, is een Karen en 20 jaar oud. Zij heeft de 6^e klas van de middelbare school afgerond. Oorspronkelijk zou zij verder willen leren aan een voortgezette opleiding maar daar werd zij niet toegelaten. Nu gaat zij werken. Eerst in haar dorp in de bergen en inmiddels in Chiang mai.

Haar klasgenoot Elisapuh is ook geslaagd voor de 6^e klas. Zij is een Lhisu meisje, 19 jaar oud en komt uit Liluang, een dorpje uit het district Chiang Dao. De eerste 3 jaar heeft zij samen met haar tweelingbroer bij ons gewoond. Haar broer is eerst een jaar gaan werken en volgt nu een technische opleiding. Het grote probleem van Elisapuh is dat zij geen identiteitspapieren heeft. Voor het werken is dat nu ook een hinderpaal. Net zoals ik vroeger in Nederland heb gemerkt, proberen zij dit te ondervangen door een identiteitskaart van iemand anders te gebruiken. Beide dames hebben 6 jaar bij ons gewoond.

Onze 3^e jongere van de middelbare school die geslaagd is heet Moerado. Hij is een Karen, komt ook uit Mae tung Saam en is 15 jaar. Hij gaat verder met het 2^e gedeelte van de middelbare school.



Zowel Soepatsja als Jawoepoh zijn geslaagd voor hun technische opleiding. Soepatsja is een Karen en komt uit het nu bekende dorp terwijl Jawoepoh, een Lhisu is en uit Wiang Haeng komt beide zijn 20 jaar. Jawoepoh gaat verder leren met een technische vervolgopleiding terwijl Soepatsja inmiddels al aan het werk is gegaan.



Tot slot Tawarat en haar zus kapita. Zij hebben de basisschool afgerond en zullen het komend jaar gaan beginnen aan de middelbare school. Zij zijn Karen, 14 en 12 jaar oud en komen uit ons Karendorp.



Alle diploma uitreikingen zijn zeer officieel en wordt volgens een bepaald protocol afgewerkt. Zelfs al bij de kleuterschool wordt er mee begonnen. Meestal zijn ze 2 dagen kwijt met de voorbereidingen en het leren van de looproute, het buigen naar het schoolhoofd, het in ontvangst nemen van het diploma, achteruit wegllopen en terug naar de zitplaatsen. Een bijna militaristische organisatie. Voor ons Nederlanders is het moeilijk voor te stellen maar hier is dat heel normaal. Wanneer ik daar vragen over stel dan is de reactie, zo doen we dat hier. Dit zijn we zo gewend. Van kleuterschool tot universiteit!

Na afloop van de diploma uitreiking op de basisschool mocht ons tehuis weer voor een gedeelte van de maaltijd voor onze rekening nemen. Een traditie van een aantal jaar die nu op haar einde loopt met als reden dat wij van basisschool gaan wisselen. De school van een aantal kilometer verderop wordt vervangen door de school aan de overkant van de weg bij ons tehuis. Het scheelt ook wat reiskosten omdat ze nu kunnen gaan lopen.

Aktie

Eind vorig jaar kregen wij te maken met een leuke en voor ons unieke actie. Een kunstenaresse heeft met haar cursisten een actie gehouden waarbij oude stoelen werden beschilderd. Deze stoelen werden verkocht en de opbrengst kreeg onze stichting. De actie werd uitgevoerd in Hengelo. De rijkweite van onze stichting groeit verder over het gehele land.



Gebeurtenissen

Dat de Thaien moeite hebben met rijden bleek een maand geleden maar weer eens. Midden op de dag een hoop lawaai, remgeluiden en gegil.

Er bleek een auto in de sloot naast ons huis te zijn beland. Vermoedelijk is de chauffeur in slaapgedommeld of waren de kleine flesjes met energiedrank uitgewerkt. Gelukkig waren de kinderen nog op school. Anders had je het ernstige kunnen vrezen.



Een andere gebeurtenis viel enkele dagen later plaats. Vlak bij ons tehuis liggen bergen bedekt met bossen. In de warme periode zijn die gortdroog. Regelmatig wordt de grond aangestoken om deze geschikt te maken voor het telen van paddelstoelen of het verwijderen van onkruid. Een zeer riskante bezigheid die dan ook ten strengste verboden is. Ook een gedeelte van de smog overlast komt van deze branden. Dikwijls wordt er geblust met helikopters. Zo ook nu. Vlak bij het tehuis ligt een meertje waaruit water wordt getapt. Een best wel leuke gebeurtenis voor ons dorp waar anders weinig gebeurt . Met zijn allen zijn we wezen kijken hoe dat gaat.



Kerst 2016

Een traditie die ook het afgelopen jaar is gehouden is ons kerstfeest. Beter gezegd het kerst diner. We kregen van een van onze oud jongere een half varken kado. Die, in stukken gesneden, op de barbeque ging. Samen met somtam, een soort salade met heel veel pepers was het weer en feestmaal voor iedereen. Ik blijf van die somtam af. Mijn maag gaat vòòr die salade.

Een ander voordeel is dat alle jongeren een keer per jaar tegelijk samen zijn. Een aantal van hen studeert namelijk op andere locaties.



Bezoek

Eind december kregen wij bezoek van een familielid van mij met zijn vriendin. Het is altijd leuk om iemand iets te kunnen laten zien van het tehuis. Ook nu. Mooi was het helemaal toen hij de tafeltennistafel zag. Hij wilde graag eens met een aziatische tegenstander spelen. Natuurlijk kan dat. Iemand uitgezocht die ongeveer gelijk was aan zijn niveau. Helaas kon hij toch geen overwinning in de wacht slepen. Veel oefenen kreeg hij te horen en volgend jaar maar weer eens terugkomen.



Op het allerlaatste moment ontvingen wij een reactie van hun bezoek. Wij willen u die niet onthouden:

Op reis in Thailand bracht mij dit keer in het noorden van Thailand waar wij verbleven in Hill tribe Inn. De hosts van dit verblijf zijn zo gastvrij dat ze je zelfs oppikken mocht je het allemaal niet kunnen vinden. Gelijk na aankomst kregen wij een rondleiding en werd er gezamenlijk gegeten. Vanwege een dubbele boeking werd er intern wat geschoven en kregen wij de zonovergoten meidenkamer, gesitueerd naast het diner gedeelte van het verblijf. Hoewel de upgrade naar deze kamer zeer gerieflijk was, bracht het vanwege een verzakt bed toch wat ongemakken met zich mee. De totale accommodatie die zij beschikbaar stellen is ruim, licht en centraal gelegen in een mooi gedeelte van ruual Thailand. Een echte aanrader voor liefhebbers van de Thaise gastvrijheid en vijf sterren voor de geboden entertainment inclusief de tafeltennis show. De foto mag voor zich spreken.

Reactie van de redactie:

Ook de leiding van het tehuis heeft genoten van hun bezoek. Wij zijn erg blij dat zij de vernielde bedden direct hebben vergoed. Het was overigens erg lastig om de kinderen duidelijk te maken dat dit een hele verre neef van mij is.

Tot slot wil ik iedereen opnieuw bedanken voor de donaties, akties, sponsering en adviezen. Zonder uw steun hadden bovenstaande jongeren vermoedelijk hun diploma's niet gehaald.

Namens de stichting Hilltribes Children,

Joop Rieff

Stichting Hill Tribes Children

Postbanknummer NL85INGB0004670204

Website: www.hilltribeschildren.nl

Anbi beschikking belastingdienst per 15 augustus 2008

Inschrijving kamer van koophandel 24435595

Fiscaal nummer: RSIN 819420785